

# Ανθρωπιστής και Οραματιστής

Με μεγάλο ενδιαφέρον ο Pierre de Coubertin αναζητούσε κοινωνικοπολιτικές βελτιώσεις και επιστημονικές ανακαλύψεις. Όλες οι προσπάθειες, τα αισθήματα και το έργο του χαρακτηρίζονταν από ανοιχτό μυαλό.

Λόγω του τεράστιου πεδίου των γνώσεών του και της ποικιλίας των θεμάτων πάνω στα οποία εργάστηκε, μπορεί να θεωρηθεί συνεχιστής των μεγάλων εγκυκλοπαιδιστών του 18<sup>ου</sup> αιώνα.

Το ταλέντο του σε επιστημονικά θέματα είναι εκπληκτικό, και ως λαϊκός συγγραφέας και ως μελετητής, που γνωρίζει πως να μοιραστεί τις γνώσεις του.

Σε πολλούς τομείς της ζωής ήταν ένας σπουδαίος προπομπός, προάγγελος και επαναστάτης για την εποχή του. Ακόμα και έναν αιώνα μετά πολλά από τα οράματά του δεν έχουν χάσει την επικαιρότητά τους.

## Ξιλία ανάμεσα στα Έθνη

«Κάθε τέσσερα χρόνια οι αναγεννημένοι Ολυμπιακοί Αγώνες θα πρέπει να δίνουν στην παγκόσμια νεολαία την ευκαιρία για μια χαρούμενη και αδελφική συνάντηση που σταδιακά θα συμβάλλει στην εξάλειψη της άγνοιας των εθνών σχετικά με το κοινό τους συμφέρον: μια άγνοια που ενθαρρύνει παλιές δυσαρέσκειες, ενισχύει τις παρεξηγήσεις και μετατρέπει αναμετρήσεις σε άγριες συγκρούσεις.

## Παγκόσμια Ειρήνη

«Αφήστε μας να εξάγουμε κωπηλάτες, δρομείς, ξιφομάχους. Εκεί βρίσκεται η ελεύθερη ανταλλαγή του μέλλοντος και, τη μέρα που θα ενταχθεί στις συνθήκες της γηραιάς Ευρώπης, ο σκοπός της ειρήνης θα έχει αποκτήσει νέα και ισχυρή υποστήριξη.

## Κοινωνική Δικαιοσύνη

Επαναστάτης για την εποχή του προτείνει τη δημιουργία Λαϊκών Πανεπιστημίων, το 1906 ιδρύει έναν αθλητικό σύλλογο εργαζομένων και απαιτεί: «Ανοίξτε τις πύλες του Ναού για να γίνουν όλοι δεκτοί στον Πολιτισμό...»

## Αναμόρφωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος

«Η αναντικατάστατη αναγκαιότητα για Φυσικό Πολιτισμό και Πολιτισμό του Χαρακτήρα δεν εξαιρεί την διαμόρφωση της ευφυΐας και της λογικής. Πρόκειται για ζήτημα ενός αρμονικού συνόλου.



## Αθλητισμός για Όλους

«Όλα τα είδη των αθλημάτων για όλους: αυτό το σύνθημα αναμφίβολα θα θεωρηθεί ευρέως ότι είναι ουτοπικό. Λίγη σημασία έχει. Το έχω υπολογίσει και εξετάσει λεπτομερώς. Γνωρίζω ότι είναι και πιθανό και ακριβές. Όση δύναμη και χρόνια μου απομένουν θα αφιερωθούν στο θρίαμβό του.»

Αυτός ο άνθρωπος - με αυτόβουλος, δημιουργικός και ενθουσιώδης - του οποίου το προσωπικό σύνθημα είναι: *'noir loin, parler franc, agir ferme'* («βλέπε μακριά, μίλα ειλικρινά, πράξε αποφασιστικά»), αυτός ο επαναστάτης απέναντι στην κοινή γνώμη, για τον οποίο «η επιτυχία δεν είναι σκοπός, αλλά ένα μέσο επίτευξης του υψηλότερου», αξίζει τον τίτλο «ανθρωπιστής».